



3.1.1

### 3.1.1 Wijnhandel met een kroontje

Wijnhandel Kraakman is een van de oudste familiebedrijven van Alkmaar en Nederland, het bedrijf bestaat al meer dan tweehonderd jaar! Zo behoort huidige eigenaar Frans Kraakman tot de zesde generatie in de wijnhandelaarsdynastie. Eén van zijn Egmondse voorvade-



3.1.1



3.1.2

ren start het bedrijf in 1804 aan het Alkmaarse Scharlo, later verhuist het naar de Platte Steenenbrug, in het pand waar tegenwoordig café 'De Lindenboom' is gevestigd. De winkel bestond uit een magazijn, een bottelarij en een toonbank, en werd er 'Hollands gedistilleerd' en soms een fust wijn verhandeld.

Tegenwoordig is het aanbod van wijn en drank enorm en wereldwijd. Het assortiment in 'Wijnhandel Kraakman', sinds 1967 gevestigd in winkelcentrum 'De Hoef', is dan ook divers. Frans Kraakman: "Ik wil een zo gevarieerd mogelijke collectie samenstellen en vind het een sport om primeurs uit minder bekende gebieden voor een leuke prijs te verkopen." Sinds 2004 draagt het bedrijf officieel de titel bij 'Koninklijke beschikking Hofleverancier', best iets om verguld mee te zijn!

### 3.1.2 Een pintje pakken op het plein

"Het leuke van dit vak is dat ik bij bijna alle cafés in Alkmaar kom, eigenlijk overal waar bier geschonken wordt", zegt Ruud Booij account-

manager van Heineken. "We brengen er fusten bier en installeren er bijvoorbeeld biertappen en koelkasten. Alkmaar heeft een grote variëteit aan horecagelegenheden, van bruine kroeg tot feestcafé en van grand-café tot loungebar. Tja, en dan zijn er nog de verschillende pleinen met elk hun eigen sfeer waar mensen graag even neerstrijken en een pintje pakken."

Vroeger waren er verschillende drankhandels in Alkmaar, zij hadden het alleenrecht op de verkoop van een biermerk. In de 1973 ontstond Drankenhandel Holland Noord. Door de Alkmaarse Bierhandel, die Amstel-bier vertegenwoordigde, en de Heineken Bierhandel. Hierna volgden verschillende ovenames, en de naam veranderde in Heineken Brouwerijen Noord-Holland. Tegenwoordig wordt Noord-Holland boven het Noordhollandskanaal vanuit Alkmaar voorzien van bier. Alkmaar heeft een rijke biergeschiedenis, in 1650 had Alkmaar zo'n twintig brouwerijen, namen als Bierkade, Brouwersstraat en Accijnstoren duiden op deze rijke geschiedenis.